

Mag ik dan bij U?

Een lied dat mij en veel mensen raakt in hun hart is het lied 'Mag ik dan bij jou?' Zo intens en ook kwetsbaar gezongen door Claudia de Breij. Dit lied wordt niet alleen in de theaterzalen, waar Claudia de Breij zingt, omarmd, maar zou ook in de kerk kunnen klinken. Waar 'Mag ik dan bij U?' op zou kunnen klinken als een gebed tot God van wie de psalmen bezingen dat je bij Hem kunt schuilen. Vrijmoedig geeft het lied Mag ik dan bij jou? woorden aan angsten die we bij onszelf herkennen, waarover we meestal zo moeilijk met elkaar durven praten. Angst voor gevaar, angst voor verlies, ook van onszelf, voor het donker en ook het einde van ons leven. Wanneer de woorden 'Mag ik dan bij jou?' worden tot 'Mag ik dan bij U?' (met hoofdletter) dan lezen en horen we een nieuwe psalm.

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen, Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt, waar ik niet aan voldoen kan, Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben, Mag ik dan bij jou?
Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan?
En als ik dan moet huilen, droog jij m'n tranen dan?
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij.

Het woord 'schuilen' komt in de bijbel het meeste voor in de psalmen. Schuilen bij God, onder Zijn vleugels. Zoals *Psalm 57* bidt en roept:

Heb medelijden, God, heb medelijden met mij, bij u zoek ik mijn toevlucht.
Onder uw veilige vleugels zal ik schuilen tot het gevaar geweken is. (*vs. 2 vertaling Groot Nieuws*).

We hebben als mens iemand nodig, niet alleen God, maar ook een medemens, bij wie we kunnen schuilen, onszelf mogen zijn, ons veilig voelen. Psalm 34 prijst de mens gelukkig die bij God schuilt: Je zult zien, je zult merken hoe goed de Heer is: Je bent gelukkig als je bij hem schuilt. (*vs. 9 vertaling Groot Nieuws*) Vanuit het ontroerende lied van Claudia de Breij is het een spannende vraag of God ook bij ons kan schuilen. Hebben wij een kamer voor Hem vrij? Wanneer Hij bij ons komt, mogelijk in de gestalte van een vluchteling, iemand met grote zorgen of verdriet, een arme of zieke?

Ieder mens heeft een schouder nodig om op uit te huilen. We zoeken veiligheid en geborgenheid. Vinden we die bij God en mensen? Gelukkig zijn we en wat een geluk als er ook bij ons ruimte is in ons hart en huis voor een ander.

Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij.

Ds. Silvis