

## **Wat is het Heilig Avondmaal je waard?**

**Zondag** 15 juni was de derde Heilig Avondsmaalviering van dit jaar.

De eerste dienst waaraan de nieuwe belijdende leden deel gingen nemen. Volle blijdschap voor iedereen zou je denken. Maar als je dan constateert dat van de belijdende leden er ruim honderd leden van onze kerk zonder melding aan hun wijkouderling het Heilig Avondmaal aan zich voorbij laten gaan, dan wordt de blijdschap helaas getemperd.

Dan komt de vraag op:

### **Wat is het Heilig Avondmaal je waard?**

Een vrome kunstschilder maakte eens een schilderij van de Heere Jezus Die het Heilig Avondmaal instelde. Al zijn talent had de schilder aangewend om de Persoon van de Insteller al de aandacht te laten trekken. Hij moest immers centraal staan. Toen toonde hij het gereed gekomen schilderij aan zijn vrome vrienden. En wat merkten ze op? 'Wat zijn de bekers toch prachtig geschilderd!' Tranen kwamen op in de ogen van de schilder. Hij pakte een ruwe verfkwast en gaf een haal over de avondmaalsbekers. Het gaat in het Heilig Avondmaal niet om de bekers, het gaat om Christus alleen.

### **Waar gaat het om?**

In het eerste avondmaalsformulier staat:

- **versterking van ons geloof**
- **afkeer van je zelf- kijken naar jezelf-zelfreflectie**
- **uit dankbaarheid God dienen**

Het Avondmaal wil ook het geloof prikkelen tot werkzaamheid, aanzetten tot de evangelie-plichten in de verborgen omgang met de Heere. En zo wil de Heere dat Zijn Kerk zal reizen van Avondmaal tot Avondmaal om straks in de zaal van de Grote Koning aan te zitten met Abraham, Izak en Jakob, en eeuwig Avondmaal te houden. **'Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het Avondmaal van de Bruiloft des Lams'**.